



Νέα, δραστήρια, με όρεξη για ρήξεις, η Ρένα μας (όπως την λένε στις γειτονιές), είναι πανέτοιμη όχι μόνο να δώσει την μάχη των εκλογών για την περιφέρεια, αλλά και να απαντήσει κατάλληλα με την βοήθεια του λαού της Αττικής, στις αυτοδιοικητικές και μνημονιακές σειρήνες, που τελευταία ενώ είναι λύκοι, εμφανίζονται σαν πρόβατα στους πολίτες και λοιδороύν – κατηγορούν τους αντίπαλους τους. Η απάντηση όμως της υποψηφίας περιφερειάρχη είναι αποστομωτική: «μας κατηγορούν ότι είμαστε νέοι και άπειροι – ναι είμαστε νέοι και άπειροι στη διαπλοκή, στη μίζα, στις αρπαχτές, σε όλα αυτά που το δικομματικό σύστημα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ γνωρίζει απ' έξω και ανακατωτά».

Είχαμε ξαναμιλήσει όταν είχατε την θέση του βουλευτή. Αλήθεια τι είναι αυτό που σας έκανε να υποβάλλεται παραίτηση, όταν αναλάβατε ως υποψήφια περιφερειάρχη και μάλιστα πρώτη από όλους, κάτι ξένο ως προς τα κοινοβουλευτικά μας ήθη.

Το 1987 ο Μανώλης ο Γλέζος παραιτούνταν από τη θέση του βουλευτή, για να γίνει πρόεδρος της κοινότητας Απειράνθου. Το νόημα αυτής της στάσης έχει να κάνει με τη σημασία που έδινε ανέκαθεν η Αριστερά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Την πραγματική Τοπική Αυτοδιοίκηση με τους πολίτες ενεργούς στο επίκεντρό της, και όχι στη σημερινή κατάσταση που είναι ετεροδιοίκηση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνιστά το πολύτιμο κύτταρο δημοκρατίας από το οποίο προέρχονται οι πραγματικές, ουσιαστικές αλλαγές σε μία κοινωνία. Εμείς δεν θυμηθήκαμε σήμερα τη σημασία της Αυτοδιοίκησης - ανέκαθεν της δίναμε τη σημασία που της πρέπει.

Η Αθήνα έχει το πλεονέκτημα να διαθέτει ένα κενό χώρο 50.000 στεμμάτων, στον οποίο μάλιστα σώ ζονται αρχαιότητες. Ποια θα είναι τελικά η τύχη του πρώην αεροδρομίου, ως πνεύμονα σε μια ασφυκτικά οικοδομημένη πρωτεύουσα; Και τι θα απογίνουν οι αρχαιότητες του Ελληνικού;

Η πρόταση που προωθούν ΤΑΙΠΕΔ και κυβέρνηση για την εκμετάλλευση του Ελληνικού από έναν όμιλο, είναι καταστροφική για έναν χώρο που μπορεί να μετατραπεί σε Μητροπολιτικό Πάρκο πρασίνου, παράγοντα ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης. Η πρόταση του ΕΜΠ, που υποστηρίζουμε, όπως άλλωστε και οι όμοροι δήμοι, κινείται ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή. Αφορά στη δημιουργία Μητροπολιτικού, δημόσιου και κοινόχρηστου Πάρκου πρασίνου, άθλησης και πολιτισμού στο Ελληνικό, με στόχο τη διάσωση των υπαίθριων και των στεγασμένων αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό ακριβώς εντάσσεται η επέκταση των υπαρχουσών Αρχαιολογικών Αποθηκών με την ενίσχυση των Εργαστηρίων Συντήρησης Αρχαιοτήτων με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου για τις μεγάλες αρχαιολογικές συλλογές του Σαρωνικού και των Μεσογείων. Δημιουργείται μια έκταση με 61% αμιγές πράσινο και 39% χρήσεις. Το κόστος κατασκευής του πάρκου ανέρχεται σε 47 εκατομμύρια ευρώ για την πρώτη άμεση φάση και σε 101 εκ. για το σύνολο. Δηλαδή συνολικά κοστίζει περίπου όσο η Πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου ή το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Φιξ. Πρόκειται για λύση «αναγκαία, εφικτή και φθηνή».

Σκουπίδια, μια επικερδής ιδιωτική επιχείρηση ή μια δημόσια χρηστή διαχείριση;

Μια δημόσια διαχείριση προς όφελος των πολιτών, των δήμων και του περιβάλλοντος. Μια διαχείριση που τηρεί τη νομιμότητα. Ακριβώς δηλαδή στον αντίποδα της σημερινής κατάστασης, που ευνοεί, με την υποστήριξη του απερχόμενου Περιφερειάρχη, τα εργολαβικά συμφέροντα, παραβιάζοντας την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία. Η πρόταση της «Δύναμης Ζωής» είναι υπέρ της διαλογής στην πηγή, υπέρ της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης. Βάζει τέλος στο έγκλημα της Φυλής, στα προωθούμενα σχέδια τεσσάρων φαραωνικών εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων, με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα. Προωθούμε μια βιώσιμη και δίκαιη, οικονομικά και οικολογικά, προσέγγιση. Γυρίζουμε δηλαδή σελίδα και στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Οι έντονες βροχοπτώσεις σε πολλά σημεία του παραλιακού μετώπου, αλλά και σε υπάρχοντα ρέματα και γειτονιές, δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα με ζημιές. Ο περίφημος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός είναι απών;

Πράγματι ένας από τους μεγάλους απόντες στη διάρκεια της θητείας του απερχόμενου Περιφερειάρχη είναι και ο ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός. Με αποτέλεσμα μια γερή νεροποντή, όπως πέρσι στο Καματερό, να προκαλεί τεράστιες ζημιές σε κατοικίες και μαγαζιά - φαινόμενο απαράδεκτο. Ωστόσο είναι φαινόμενο απολύτως αποκαλυπτικό του τρόπου δράσης του απερχόμενου περιφερειάρχη: επιλέγει να κάνει έργα βιτρίνας και όχι υποδομής και μάλιστα διαχωρίζοντας τους δήμους σε α' και β' διαλογής. Αυτό είναι το σήμα κατατεθέν του, σε βάρος των αναγκών των πολιτών. Και αυτό ακριβώς θα αλλάξει με μια Διοίκηση της «Δύναμης Ζωής».

Κα Δούρου εργασία την Κυριακή; Και τι ρόλο μπορεί να παίξει η περιφέρεια για τους εργαζόμενους που πλήττονται;

Τα λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχονται το ένα μετά από το άλλο, όχι γιατί τηρείται η αργία της Κυριακής αλλά γιατί, εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας, συρρικνώνεται η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Μισθοί και συντάξεις εξανεμίζονται καθημερινά. Η κοινωνία εξαθλιώνεται και η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή ή γενικότερα το ωράριο των καταστημάτων δεν θα λύσουν τα προβλήματα. Ούτε βέβαια οι επιθέσεις των ΜΑΤ στους εργαζόμενους που αντιστέκονται σε αυτές τις μεθοδεύσεις. Η Περιφέρεια μπορεί και οφείλει να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις κατά των εμποροϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της επιβολής του ολιγοπωλίου στο λιανικό εμπόριο.

Κρανιδιώ της, Μπαλτάκος, και πιθανόν και άλλοι. Νέα Δημοκρατία, ακροδεξιά, σχέσεις στοργής;

Συγκοινωνούντα δοχεία, θα έλεγα καλύτερα. Τα οποία αποκαλύπτουν εκλεκτικές συγγένειες διόλου τυχαίες, οι οποίες σηματοδοτούν την ακροδεξιά τροχιά που έχει πάρει πλέον η ΝΔ του Αντώνη Σαμαρά, του Τάκη Μπαλτάκου και των λοιπών στενών συνεργατών του πρωθυπουργού. Μια τροχιά που εναρμονίζεται πλήρως με την αυταρχική επιβολή των μέτρων λιτότητας - τον μόνο άλλωστε τρόπο να περάσουν αυτά τα μέτρα που διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό, απορυθμίζουν τις σχέσεις εργασίας, ισοπεδώνουν τα κοινωνικά δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή της κρίσης είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, ότι η κρίση χρέους θα μετεξελιχτεί σε κρίση Δημοκρατίας. Σήμερα βιώνουμε ακριβώς τα σπαράγματα μιας Δημοκρατίας σε καταστολή.

Οι ποδοσφαιρικές ομάδες, και οι φίλαθλοι τους δικαιούνται να έχουν το «σπίτι» τους;

Οι οπαδοί όλων των ομάδων δικαιούνται να έχουν το «σπίτι» τους. Αρκεί αυτό να γίνεται με σεβασμό των νόμων, του περιβάλλοντος. Και το κυριότερο: χωρίς κάποιος να επιδιώκουν να μετατρέψουν τους οπαδούς σε στρατούς ψηφοφόρων.

Η περιφέρεια αττικής πιστεύετε ότι υστερεί σε κοινωνικές υποδομές;

Η Περιφέρεια Αττικής, με την ανεργία να έχει κτυπήσει "κόκκινο" και να βρίσκεται στο 28.5%, έχει τεράστια ανάγκη κοινωνικών υποδομών, δημιουργίας ασπίδας προστασίας των πιο αδυνάμων, καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχει ανάγκη περισσότερων βρεφονηπιακών σταθμών, ειδικά σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανθρωπιστική κρίση, έχει ανάγκη να σιτίζονται οι άποροι μαθητές, να έχουν στέγη οι άστεγοι που πολλαπλασιάζονται λόγω των κυβερνητικών πολιτικών, έχει ανάγκη δημιουργίας κανονικών και όχι με ημερομηνία λήξεως, θέσεων εργασίας. Δεν ισχυριζόμαστε

ότι διαθέτουμε κάποιο μαγικό ραβδάκι αλλά έχουμε την πολιτική βούληση για να γυρίσει σελίδα η Αττική. Για να κάνουμε μια νέα αρχή.

Θα ήθελα να μου πείτε γιατί οι ψηφοφόροι της Αττικής να επιλέξουν εσάς και όχι κάποιον άλλον συνυποψήφιο σας.

Τα πράγματα είναι απλά. Αν οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, αν θεωρούν ότι έχουν τη ζωή που τους αξίζει, που αξίζει στα παιδιά τους, τότε ας μην επιλέξουν τη “Δύναμη Ζωής”. Μπορούν να επιλέξουν την παράταση του status quo. Την παράταση του φαύλου, πελατειακού συστήματος της παρούσας Διοίκησης, που εκφράζει τον χρεοκοπημένο τρόπο διακυβέρνησης που μας έφερε ως εδώ. Αν όμως αποφασίσουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και να φέρουν τα πάνω κάτω στην Αττική, τότε η επιλογή τους είναι η “Δύναμη Ζωής”.

Σας ευχαριστώ όχι μόνο για την συνέντευξη, αλλά και επειδή είστε από τους πολιτικούς που τιμούν τον τοπικό τύπο, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους σας. Ευχόμαστε να δώσετε στους πολίτες της αττικής πραγματικά την «δύναμη ζωής» να συμμετέχουν δυναμικά και να αντισταθούν σε όλους όσους τους έχουν οδηγήσει να επιβιώνουν αντί να ζουν. Πιστεύουμε ότι σε αυτό το σημείο η περιφέρεια έχει μπροστά της τεράστιο έργο να κάνει, βεβαία απαιτούνται και τα κατάλληλα άτομα στο τιμόνι της. Για αυτό και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Συνέντευξη: Γιώργος Βενετσάνος