



Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΗΣ

Συνήθως πλησιάζοντας οι εκλογές, κάνουμε έναν απολογισμό, ανασύρουμε από τη μνήμη μας το παρελθόν, βλέπουμε πρακτικές, λάθη, αδικίες που έχουν διαπραχθεί, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις λύσεις, με πρακτικό, ουσιώδες, υπεύθυνο ορίζοντα και με ματιά στο μέλλον.

Όταν χαρακτηρίζουμε ή κρίνουμε κάποιους ως έντιμους ή ανέντιμους, αξιόλογους ή αξιοκαταφρόνητους, ταλαντούχους ή ατάλαντους, στην πραγματικότητα αποφασίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφώσουμε την εκλογική "σχέση μας" μαζί τους. Συνήθως αξιαγάπητες και ελκυστικές είναι οι γενναίες, αξιοπρεπείς, και υπεύθυνες ψυχές.

Σημασία έχει να εμπνέεις, και όχι να σκλαβώνεις.

Οι υποδουλώσεις με υλικούς, ή ψυχολογικούς τρόπους δεν διαρκούν πολύ και έχουν άσχημο τέλος.

Πρέπει να πείθεις, και όχι να μαγεύεις, να απευθύνεσαι στην ελευθερία του άλλου, όχι στις ανάγκες και στις νευρώσεις του, να είσαι παρουσία όχι παράσταση, να σε θέλουν γι' αυτό που είσαι, ανυπόκριτα.

Γιατί άλλο φροντίζω, άλλο κολακεύω, άλλο προσφέρομαι και άλλο συμβιβάζομαι, άλλο κατανοώ και άλλο σου χαϊδεύω τα αυτιά.

Γιατί καμία πολιτική δεν είναι σωστή, εάν ηθικά είναι λάθος. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι να αλλάξουμε νοοτροπία.

Πρέπει να αγωνιζόμαστε πιο δυνατά και με πάθος για τα δικαιώματα, παρά για τα συμφέροντα μας.

Να αφήσουμε πίσω μας το "εγώ" και να αγωνιστούμε για το "εμείς". Να φτιάξουμε ομάδα.

Η υπερκομματική συσπείρωση στο ψηφοδέλτιο του Σταύρου Τζουλάκη είναι μια καλή αρχή,

με προοπτική και μέλλον.

Σας καλώ όλους να συστρατευθούμε και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ του μέλλοντος,

μια ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ.