



Γράφει η Μαρία Βαμβουρέλλη, Νοσηλεύτρια - Δημοτική Σύμβουλος

Είναι ώρα να αναρωτηθούμε για τις προτεραιότητες που βάζουμε ως τοπική κοινωνία της μετά από 16 χρόνια διαχειριστικής πολιτικής στη Νέα Σμύρνη με συχνά ανούσια και καινοφανή έργα βιτρίνας και με την παταγώδη αποτυχία αλλά και άρνηση της δημοτικής αρχής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που γέννησαν οι καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές την τελευταία τετραετία.

Να σκεφτούμε σήμερα τί κοινωνία έχουμε ανάγκη να στήσουμε εμείς που η πλειοψηφία μας είμαστε ανασφάλιστοι, άνεργοι, με κομμένους μισθούς και όνειρα.

Πρέπει να πάψουμε να αντιλαμβανόμαστε την κρίση ως ζήτημα που άπτεται κεντρικών πολιτικών αποφάσεων. Χρειάζεται να εφαρμόσουμε και στους δήμους ενεργητικές πολιτικές που θα απλώνουν ένα δίκτυο προστασίας για τους κατοίκους της πόλης. Να συγκροτήσουμε ως δήμος μια κοινωνική πολιτική που θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει ό,τι κατήγησε το μνημόνιο ειδικά τώρα που οι κοινωνικές ανάγκες συνεχώς αυξάνονται. Και κοινωνική πολιτική σημαίνει κανένας δημότης χωρίς φάρμακα, κανένας δημότης χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό.

Τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε, οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σαν στόχο έχουν

να συγκροτήσουν ένα πλέγμα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για όλους τους κατοίκους που βιώνουν τις συνέπειες της κρίσης. Γιατί πίσω από τις ωραίες πλατείες τις Νέας Σμύρνης και το πολυσύχναστο κέντρο, στέκει για πολλούς κατοίκους της Αθήνας, υπάρχει και μια άλλη εικόνα, η πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων, η φτωχοποίηση και η περιθωριοποίηση, η πίσω αυλή της Νέας Σμύρνης. Δυστυχώς, ο δήμος δεν έκανε καμία ουσιαστική προσπάθεια κοινωνικής πολιτικής. Παρ' όλο που το 2011 προέβλεψε κονδύλι ενός εκατομμυρίου ευρώ για κοινωνικές δράσεις, ουδέποτε το χρησιμοποίησε.

Η μόνη δράση που υλοποίησε, το Κοινωνικό παντοπωλείο, κατέληξε να λειτουργεί μοιράζοντας καλάθια τροφίμων στους δικαιούχους με άμπολλα προβλήματα τροφοδοσίας και ομαλής λειτουργίας.

Σε καμία περίπτωση δεν επεδίωξε να στήσει ένα δίκτυο δομών αλληλεγγύης για τους οικονομικά αδύνατους πολίτες ενώ τα δημοτικά ιατρεία Νέας Σμύρνης που υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια υπολειτούργησαν και συνεχίζουν να υπολειτούργούν. Δεν ενεργοποιήθηκαν ούτε για συνταγογράφηση, ακόμα και όταν έκλεισε ο ΕΟΠΥΥ πριν λίγους μήνες.

Για να προχωρήσουμε, χρειάζεται η απομάκρυνση του δήμου από τη λογική της διαχείρισης και των επικοινωνιακών παρεμβάσεων μικρής κλίμακας που διακατέχει τη σημερινή «κοινωνική πολιτική» της δημοτικής αρχής.

Οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα δικτύο δημοτικής κοινωνικής πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων της πόλης σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες της κρίσης.

-Μέσα από ένα κοινωνικό συμβόλαιο με όλους τους φορείς, συλλογικότητες της πόλης για στήριξη των κοινωνικών δομών του δήμου.

-Ενισχύοντας τις υπάρχουσες δομές αλλά και τις δομές αλληλεγγύης που στήνονται από πολίτες, συλλογικότητες και φορείς.

-Καταγράφοντας τον πληθυσμό της Νέας Σμύρνης, με έμφαση στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και προγραμματισμό της κοινωνικής πολιτικής.

-Μηδενίζοντας τα ανταποδωτικά τέλη για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνους και τρίτεκνους με αντικειμενικά κριτήρια.

-Σχεδιάζοντας εκ νέου το εγχειρήμα του κοινωνικού παντοπωλείου και της κοινωνικής κουζίνας, μέσα από συνεργασία με τοπικά καταστήματα, λαϊκές αγορές και παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες για την τροφοδοσία.

-Ασκώντας ουσιαστική κοινωνική πολιτική για τους άστεγους και τα άτομα με περιστασιακή, επισφαλή ή ανεπαρκή κατοικία με σταθερό χώρο φιλοξενίας (χρήση χώρων ΚΑΠΗ και αναξιοποίητων δημοτικών ακινήτων).

-Με έλεγχο και διασφάλιση εμβολιασμού των παιδιών, με πρόγραμμα παρακολούθησης σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, πλήρη εμβολιασμό παιδιών ανασφάλιστων γονιών.

-Με βρεφονηπιακούς σταθμούς χωρίς τροφεία για όλα τα παιδιά.

-Αξιοποιώντας τα δημοτικά ιατρεία που επί σειρά ετών με ευθύνη της δημοτικής αρχής ασκούν μηδαμινό έργο. Ενίσχυσή τους με γιατρούς για παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συνταγογράφηση για εξυπηρέτηση όλων των δημοτών ειδικά τώρα που ο ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει πλέον.

Όλα αυτά δεν είναι καινούριες προτάσεις. Καθ' όλη την τετραετία παρουσιάστηκαν από τη «ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» στα δημοτικά συμβούλια για να εισπράξουν είτε την αδιαφορία

είτε την άρνηση της δημοτικής αρχής.

Κι ας επαναφέρουν τώρα προτάσεις για μια κοινωνική πολιτική της αλληλεγγύης. 16 χρόνια μπορούσαν να το κάνουν, δεν το έκαναν, δε θα το κάνουν.

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι απαιτείται και αρκεί η πολιτική βούληση για να υλοποιήσουμε μια άλλη κοινωνική πολιτική.

Μια βούληση που η δημοτική αρχή του παρελθόντος δεν είχε και δεν έχει. Στις 18 Μάη τους κάνουμε λοιπόν παρελθόν. Στις 18 Μάη, η Νέα Σμύρνη κάνει στροφή στην ανατροπή, την αλληλεγγύη, την κοινωνική πολιτική, το συλλογικό συμφέρον.

Σύνθημά μας «κανένας μόνος του στην κρίση».