

Σε αρένα μετατράπηκε η Κεντρική Πλατεία τον περασμένο μήνα από συμπλοκές ελλήνων και αλλοδαπών. Πρώτα αλλοδαποί (μάλλον Κούρδοι) που λέγεται ότι είχαν διαφορές με νεαρό έλληνα του έστησαν ενέδρα στην πλατεία και τον μαχαίρωσαν μπροστά στα μάτια των περαστικών στο κεντρικότερο σημείο της πόλης... Μετά από μερικές μέρες μπροστά από τα Everest ομάδα ελλήνων νεαρών επιτέθηκαν με σίδερα και μαχαίρια, χωρίς προφανή αιτία, σε Σύριους μετανάστες. Οι δράστες εξαφανίστηκαν λίγο πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις αφήνοντας τους Σύριους αιμόφυρτους. Τα θύματα των 2 παραπάνω επιθέσεων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και λέγεται ότι διέφυγαν τον κίνδυνο.

Η κοινωνία μας σίγουρα καταδικάζει παρόμοια περιστατικά βίας απ' όπου κι αν προέρχονται. Η αυτοδικία ή ο ρατσισμός δεν είναι χαρακτηριστικά ευνομούμενων πολιτισμένων κοινωνιών, ούτε μπορεί να είναι αντιδράσεις "οργισμένων" πολιτών. Και τα δύο περιστατικά κρίνονται καταδικαστέα, όπως και η αδιαφορία των δεκάδων παρευρισκομένων που δεν προσπάθησαν ούτε να αποτρέψουν τα γεγονότα, ούτε να εμποδίσουν τους δράστες να διαφύγουν.

Τα "Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών" τα οποία δια νόμου δημιουργούνται στους δήμους είναι μια από τις πολλές οργανωτικές παρεμβάσεις που χρειάζεται η χώρα μας για την ομαλή ένταξη των μεταναστών. Εκτός από τα άλλα μας προβλήματα, καλώς ή κακώς πρέπει να ασχοληθούμε και μ' αυτά, αντί να τα λοιδороύμε. Η μικρή συμμετοχή των φορέων (μόνο η «Στροφή» και ο «Σύλλογος Εθελοντών» του Δήμου μας ανταποκρίθηκαν) στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, όμως, δεν έδειξε ότι έχουμε πειστεί για την αξία των ΣΜΕ.

Οι γενιές μεταναστών του '50 - '60, αλλά και όλοι εμείς οι κάτοικοι μιας «προσφυγούπολης» και εν δυνάμει μετανάστες (γιατί απ' ότι φαίνεται η ιστορία επαναλαμβάνεται), οφείλουμε να επανεξετάσουμε την ομαλή ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία μας.