

Κυρία Διευθύντρια,

Ονομάζομαι Θέτις Αναγνωστοπούλου – Δανιηλίδου και οι γονείς μου ήταν από τους 50 πρώτους Μικρασιάτες, που ήλθαν για να κτίσουν καινούργιο σπίτι και να στήσουν καινούργιο νοικοκυριό στη Ν. Σμύρνη. Είχαν γλιτώσει από τις θηριωδίες των Τούρκων στην Σμύρνη κλεισμένοι σ' ένα τάφο επί 3 ημέρες. Εδώ ριζωσαν, πρόκοψαν και μετέδωσαν στα παιδιά τους την νοσταλγία και την αγάπη για την πατρίδα τους, τη Σμύρνη.

Ετσι, όταν ήρθε η ώρα, θεώρησα σωστό και δίκαιο να δωρίσω στην Εστία Νέας Σμύρνης ότι είχα και δεν είχα στον κόσμο αυτό, το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο, το διαμέρισμα των 5 δωματίων, στο οποίο διαμένω για όσο καιρό θελήσει ο Θεός.

Το διαμέρισμα αυτό το δώρισα στην ΕΣΤΙΑ, για τους σκοπούς της Εστίας και όχι για το Δήμο Ν. Σμύρνης.

Τώρα, με αφορμή άρθρο της εφημερίδας σας συμπεραίνω ότι ο Δήμος προσπαθεί με διάφορους τρόπους να στραγγαλίσει την Εστία οικονομικά, ώστε να την αναγκάσει να κλείσει και κατόπιν να οικειοποιηθεί ο Δήμος το Μέγαρο και το Σχολείο της Εστίας.

Ήδη η Εστία έχει υποστεί τα πρώτα κτυπήματα του Δήμου και έχει αναγκαστεί αν απολύσει εργαζόμενους ή να μειώσει το ωράριο τους και επομένως και τον μισθό τους.

Κύριε Δήμαρχε και κύριοι όσοι ψηφίσατε κατά της Εστίας, να ξέρετε ότι διαπράξατε ύβριν κατά των Μικρασιατών, που διέθεσαν μεγάλα, τεράστια ποσά για να γίνει η ΕΣΤΙΑ ΤΟΥΣ και όχι το Δημαρχείο. Γι' αυτό λοιπόν δεν κτίσατε Δημαρχείο τόσα χρόνια! Είχατε βλέψεις στα κτήρια της Εστίας! Η αγανάκτηση όλων των Σμυρνίων και των Μικρασιατών θα σας κυνηγάει για πάντα.

Εμείς διεκδικούμε μόνο το δικαίωμα να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη των αδικοχαμένων Μικρασιατών στο λαό και στο έθνος. Να βλέπουν τι πολιτισμό αφήσανε πίσω τους οι γονείς μας στα ακρογιάλια της Ιωνίας. Χωρίς την Εστία, την Αγία Φωτεινή και τον Πανιώνιο είναι αδύνατον οι μελλούμενες γενιές να θυμούνται.

Κύριε Τζουλάκη, μην ξεχνάτε ποτέ τα λόγια του εθνικού ποιητή Κωστή Παλαμά:

«Χρωστάμε, ναι χρωστάμε  
σε όσους ήρθαν, πέρασαν  
θα έρθουν, θα περάσουν  
κριτές θα μας δικάσουν  
οι αγέννητοι, οι νεκροί»

άλλωστε, σε δύο χρόνια, θα έχουμε δημοτικές εκλογές. Εκεί θα δείτε πως δουλεύουν και πως δεν ξεχνούν οι Μικρασιάτες...

Ευχαριστώ για την φιλοξενία

**ΘΕΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ**

Μεγάλη ευεργέτης της Εστίας