



Εν όψει των Χριστουγέννων η Μητροπολή μας και οι Ενορίες της άρχισαν τις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του **"ΕΡΑΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ"**. Φέτος Ο Έρανος θα διεξαχθεί **από τις 16 εως τις 23 Δεκεμβρίου**

. Σε μήνυμα του Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Συμεών αναφέρει:

**Προς τον Ιερό Κλήρο
και τους ευσεβείς Χριστιανούς
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας**

Αγαπητοί μου αδελφοί,
Ετοιμαζόμαστε και πάλι να εορτάσουμε τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η μεγάλη εορτή της πίστεώς μας πλησιάζει. Και η σκέψη μας ανατρέχει ευλαβικά στο μεγάλο γεγονός της θείας γεννήσεως και τα πρόσωπα που συνδέθηκαν με αυτό. Ανάμεσά τους και οι τρεις Μάγοι. Σοφοί άνδρες με μεταφυσικές αναζητήσεις και ιερούς πόθους. Ξεκίνησαν από τη μακρινή πατρίδα τους, καθοδηγούμενοι από ένα πρωτόφαντο αστέρι. Σκοπός τους να προσκυνήσουν το θείο Βρέφος, τον ενανθρωπήσαντα Κύριο. Και, όπως ιστορεί ο ιερός Ευαγγελιστής, όταν έφτασαν στη Βηθλέεμ, «πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ». Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και πρόσφεραν στον Χριστό μας «δώρα» : χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα (Ματθ. 2,11). Θαυμάζουμε οι Χριστιανοί τους τρεις αυτούς άνδρες. Τιμούμε τα πρόσωπά τους. Προπάντων θαυμάζουμε τους κόπους που κατέβαλαν για να μπορέσουν να προσκυνήσουν τον νεογέννητο Κύριο και να τού προσφέρουν τα δώρα της αγάπης και της αφοσίωσής τους.

Καθώς, λοιπόν, θα εορτάσουμε κι εμείς τη γέννηση του σωτήρα μας Ιησού Χριστού, το ερώτημα που ορθώνεται μπροστά μας είναι : Εμείς ως Χριστιανοί τι θα προσφέρουμε στον Κύριο; Τι ζητά από μάς ο Θεάνθρωπος Ιησούς;

Το πρώτο που ζητά να Του προσφέρουμε είναι η καρδιά μας. Η καρδιά του χριστιανού είναι ο πιο περιλαμπρος θρόνος του Θεού. Μια καρδιά όμως αγνή και καθαρή· εξαγνισμένη στο λουτρό της μετανοίας. Μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Μια καρδιά που πάνω από όλα λαχταρά τη θεία Παρουσία Του. Μια καρδιά που φλέγεται από το πυρ της αγάπης του Χριστού.

Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, απευθυνόμενος σε κάθε πιστό, τον προτρέπει να μιμηθεί τους Μάγους και να προσφέρει δώρα στον Χριστό. «Αδελφέ», τονίζει, «πρόσφερε στον νεογέννητο Ιησού μια καθαρή καρδιά σαν χρυσάφι από κάθε επιθυμία κακή. Πρόσφερε τον νου σου καθαρό από βλάσφημους και πονηρούς λογισμούς και λαμπρό από την προσευχή, που αναπέμπεται στον Θεό ως ευώδες θυμίαμα».

Το δεύτερο : Ο Κύριος μάς ζητά να προσφέρουμε αγάπη, γνήσια αγάπη, έμπρακτη αγάπη και προς τους συνανθρώπους μας. Η εορτή των Χριστουγέννων φανερώνει την απέραντη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Η ενανθρώπιση του Κυρίου Ιησού είναι το μυστήριο της θείας αγάπης. Για τον λόγο αυτό όσοι πιστεύουμε στο άγιο Όνομά Του και ανήκουμε ως μέλη στην Εκκλησία Του έχουμε χρέος να Τον μιμηθούμε. Να προσφέρουμε πηγαία και ανιδιοτελή αγάπη προς τον πλησίον μας.

Το χρέος, βέβαια, της αγάπης οφείλουμε να το εκπληρώνουμε πάντοτε. Κατ' εξοχήν όμως κατά τις μεγάλες εορτές της πίστεώς μας όπως είναι τα Χριστούγεννα. Και θα προσέθετα, περισσότερο τώρα, που η οικονομική κρίση μαστίζει τον τόπο μας και ένα πλήθος συνανθρώπων μας αντιμετωπίζουν εφιαλτικές καταστάσεις : ανεργία, ανέχεια, πείνα, χρέη και τόσα άλλα. Η Εκκλησία μας στο σύνολό της αγωνίζεται όσο μπορεί να συνδράμει τους εμπερίστατους αδελφούς μας. Το ίδιο προσπαθεί και η Μητρόπολή μας και οι Ενορίες της. Απευθύνουμε σε όλους σας ιερό προσκλητήριο, προσκλητήριο αγάπης. Ανταποκριθείτε με προθυμία στον ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ που διενεργούμε, όπως κάθε χρόνο, κι εφέτος.

Συνεργεία από εθελόντριες κυρίες των Ενοριών μας θα σάς επισκεφθούν στα σπίτια σας και στα καταστήματά σας από τις 16 έως και τις 23 τρέχοντος μηνός Δεκεμβρίου και θα ζητήσουν να προσφέρετε ό,τι έχετε ευχαρίστηση για τα έργα της αγάπης.

Είμαι βέβαιος, ότι όλοι σας, όπως πάντοτε, με χαρά και προθυμία θα ανοίξετε την καρδιά σας και την πόρτα του σπιτιού σας και θα προσφέρετε ό,τι μπορείτε για την ανακούφιση των αδελφών μας που υποφέρουν. Εκφράζω σε όλους σας τις θερμές ευχαριστίες μου και εύχομαι να έχετε πλούσια την ευλογία του Κυρίου στη ζωή σας.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο Επίσκοπός σας

✙ ✙ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ